

Ο Αιμιλιανός Ευαγγελινός από... όνομα και επίθετο είναι Καλλιμασιώτης. Γεννήθηκε το 1965 και ακολούθησε το δρόμο της μόρφωσης σε έναν τομέα που τη δεκαετία του 1980 ήταν περίπου... διαστημικός. Έτσι κατόπιν επιμονής του έφυγε για το Μπάρι της Ιταλίας να σπουδάσει πληροφορική.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία ανοίγει την πρώτη, ίσως, Σχολή Πληροφορικής στο νησί και κατάσταση πώλησης ειδών πληροφορικής αλλά από το εμπόριο τον κερδίζει η Εκπαίδευση.

Περνάει από το ΤΕΛ Χίου, συνεχίζει ως Γυμνασιάρχης Καλαμωτής και για οικογενειακούς λόγους μετακομίζει στην Αθήνα, όπου υπηρετεί την Εκπαίδευση ως Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Γλυφάδας.

Δραστήριος στη Χίο ως εκλεγμένος Νομαρχιακός Σύμβουλος με τον αιμνηστο Γιώργο Καλουτά, δραστήριος και στην Αθήνα, στον Σύλλογο Καλλιμασιωτών και στη Χιακή Ομοσπονδία. Μέλος της Ν.Δ. αλλά όχι φανατικά ενεργό, πιστεύει στο προσκλητήριο του Κυρ. Μητσοτάκη και

θέτει υποψηφιότητα ως επίλεκτο στέλεχος του κόμματος σύμφωνα με όσα οραματίζεται για το ρόλο τους ο Πρόεδρος της Ν.Δ.

Το παίρνει περίπου στην... πλάκα όταν έκπληκτος βλέπει ότι ο Κυριάκος δεν αστειεύεται, περνάει από ακρόασεις και συνεντεύξεις και διπλά έκπληκτος διαβάζει το όνομά του στους επίλεκτους, οπότε το πράγμα... σοβαρεύει και αρχίζει το τρέξιμο.

Λάτρης της μελέτης πριν την κίνηση, έρχεται στη συνέντευξη διαβασμένος και με σπριγίσεις, σαν να έδινε συνέντευξη στο... CNN.

Έτσι είναι και σε όλη του τη ζωή. Μελετά δέκα και κόβει μία, είναι αισιόδοξος ότι θα κυβερνήσει το κόμμα του και θα κυβερνήσει σωστά. Διπλώνει έτοιμος για προσφορά και ως γνήσιος κάτοικος του χωριού του διπλώνει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα φανατικός Καλλιμασιώτης και οπαδός τίνος άλλου, του... Ομήρου Καλλιμασιώτη.

Γιάννης Τζούμας

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΤΗΣ Ν.Δ., ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟ

«Το νησί δεν μπορεί να βαδίζει χωρίς σχέδιο»

“ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΤΑ”

— Ο Αιμιλιανός Ευαγγελινός δεν φύτεψε στα κινά, ήσουν Νομαρχιακός Σύμβουλος επί Καλουτά;

— Ναι, ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία.

— Ποια τετραετία ήταν; Θύμισέ μου.

— Ήταν το 1994-1998, η πρώτη τετραετία του Γεωργίου του Καλουτά, που το λέω και συγκινούμαι ακόμα και τώρα, με πολύ εξαιρετους συναδέλφους μου νομαρχιακούς συμβούλους.

— Είχες εκλεγεί τότε Νομαρχιακός Σύμβουλος.

— Σε ηλικία 27 ετών ήμουν Νομαρχιακός Σύμβουλος και υπηρέτησα, τη μία διετία στην Επιτροπή Παιδείας Υγείας Πρόνοιας, όπως λεγόταν και τη δεύτερη διετία στην Επιτροπή Υποδομών.

— Λοιπόν, πώς βλέπεις καταρχήν τα προβλήματα του Νομού;

— Θα ήθελα να πω ότι στα προβλήματα του Νομού, από εκείνο τον καιρό που είδα μέχρι και τώρα δεν υπάρχει ξανά ένας σχεδιασμός.

Ο Γιώργος Καλουτάς, μιας και φτάσαμε στο σημείο αυτό, να μιλάμε για τόσο μεγάλο κενό, ήταν ένας άνθρωπος οραματιστής, σκεφτόταν πώς θα αναπτυχθεί, φανταστέτε, για παράδειγμα, ότι τον περιφερειακό που περνάμε εδώ δίπλα στην Αλήθεια και όλοι οι περιφερειακοί της Χίου σχεδιάστηκαν εκείνο το διάστημα.

Θυμάμαι που το άγχος του το πρώτο έτος, ας πούμε, ήταν να κάνουμε τον οργανισμό για να πάρουμε τις αρμοδιότητες.

— Ο Καλουτάς σχεδίαζε μπροστά 50 χρόνια.

— Ναι, από τότε όμως δεν έχει ξανά γίνει κάποιος άλλος σχεδιασμός, είναι η πραγματικότητα αυτό που σας λέω και αν δεν υπάρχει μία μελέτη και προσπαθούμε να φτιάξουμε μελέτες, προσπαθούμε αυτόματα το εύκαιρο και γρήγορο αποτέλεσμα.

Εμείς λέγαμε τότε στον αιμνηστο Γιώργο, μα πρέπει να δει και ο κόσμος έργα. Έλεγε λοιπόν ότι πρώτα θα κάνουμε τις μελέτες, θα σχεδιάσουμε και μετά, μας έλεγε, θα προχωρήσουμε. Και πράγματι τα 3 πρώτα χρόνια κάναμε μελέτες, το έργο άρχισε να υλοποιείται μετά, αλλά κάναμε μελέτες συγχρονισμένα.

— Και υλοποιούνται μέχρι τώρα.

— Ακριβώς και ορισμένα που έχουν υλοποιηθεί έχουν υλοποιηθεί και λανθασμένα, δηλαδή νομίζω για παράδειγμα το κέντρο που έχει το όνομά του, το “Γεώργιος Καλουτάς”, είχαμε πει να είναι μία εναλλακτική λύση στο Ομήρειο, εκθεσιακό κέντρο και με χίλιες δυο χρήσεις, το οποίο Κέντρο αυτή τη στιγμή το βλέπω μόνο να μαραζώνει και μόνο εκθέσεις να γίνονται σε αυτό.

— Μία αποθήκη είναι.

— Ναι, μόνο για εκθέσεις, τίποτα άλλο.

— Τα λέμε όλα με το όνομά τους και καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός.

— Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της Χίου, αυτός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, να έχει βάθος χρόνου και να μην βλέπει κοντόφθαλμα.

— Πού πρέπει να στηρίζεται αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη Χίο και σε ποιους πυλώνες;

— Για εμένα πρώτο και κύριο είναι θέμα μελέτης και πρέπει να παίρνεις αξιούς ανθρώπους, οι οποίοι να γνωρίζουν τα πράγματα, να μην λέμε



μόνο εμείς ό,τι θέλουμε αλλά να βρεις ανθρώπους που είναι γνώστες των πραγμάτων. Παραγωγή, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να βγούμε προς τα έξω, εάν ο καθένας λέει ό,τι θέλει.

— Αλλά έχετε στο μυαλό σου κάποιους πυλώνες, που να στηριχθεί αυτό το πράγμα;

— Βέβαια, οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιοι πυλώνες οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν, για παράδειγμα αεροδρόμιο, τόσα χρόνια και δεν έχουμε τελειώσει ένα αεροδρόμιο.

Θα μου πεις σίγουρα είναι το πρόβλημα αυτό; Είναι και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό όμως, το λιμάνι μας το ίδιο.

Λέμε ας πούμε, κάναμε και δώσαμε τόσα χρήματα στο λιμάνι των Μεστών, τον καιρό που κάναμε τους περιφερειακούς και λέγαμε για τον περιφερειακό που θα πηγαίνει στα Μεστά, υπήρχε ένας σκεπτικό.

Το σκεπτικό ήταν ότι τα βαρέα οχήματα, τα φορτηγά και οι νταλίκες, θα πηγαίνουν προς τα εκεί, για να δημιουργηθεί νέο λιμάνι από το οποίο θα φεύγουν και έτσι να αποσυμφορηθεί και το λιμάνι της Χίου, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε πώς είναι όταν έρχεται ένα καράβι στο λιμάνι της Χίου.

— Το λιμάνι κινδυνεύει να διαλύσει.

— Ακριβώς.

— Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ουσία.

— Και παρόλα αυτά έχει μείνει εκεί, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινητικότητα στο λιμάνι των Μεστών, για να μπορεί να μπει και ένα νέο πρόγραμμα, γιατί για να μπει νέο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ, που υπάρχουν χρήματα και δεν υπάρχει απορροφητικότητα αυτή τη στιγμή, πρέπει να υπάρχει κινητικότητα, πρέπει να υπάρχουν λιμενισμοί, αν δεν υπάρχουν λιμενισμοί, δεν μπορεί κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα να πει να βάλουμε και τα υπόλοιπα, γιατί σου λέει τι να βάλω τα υπόλοιπα χρήματα, στον πάτο θα πάνε;

— Πρέπει να δουλεύει.

— Πρέπει και φυσικά να υπάρχουν αφίξεις, αναχωρήσεις, αυτό λοιπόν δεν το έχουμε κάνει, το έχουμε αφήσει και αυτό είναι ένα πρόβλημα οπότε και ο σχεδιασμός που είχαμε έχει μείνει στα μισά, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Το θέμα είναι να έχουμε τη βούληση, να προχωρήσουμε, να τελειώσουμε αυτό το αεροδρόμιο, έτσι ώστε να μπορούν να έρχονται και τα μεγάλα τσάρτερς, αν και δεν νομίζω ότι είναι το μόνο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και αλλού μικρότερα



Ξεχωρίσαμε...

• Ο Γιώργος Καλουτάς, μας και φτάσαμε στο σημείο αυτό, να μιλάμε για τόσο μεγάλο κενό, ήταν ένας άνθρωπος οραματιστής, σκεφτόταν πώς θα αναπτυχθεί, φανταστέτε, για παράδειγμα, ότι τον περιφερειακό που περνάμε εδώ δίπλα στην Αλήθεια και όλοι οι περιφερειακοί της Χίου σχεδιάστηκαν εκείνο το διάστημα.

• Από τότε όμως δεν έχει ξανά γίνει κάποιος άλλος σχεδιασμός, είναι η πραγματικότητα αυτό που σας λέω και αν δεν υπάρχει μία μελέτη και προσπαθούμε να φτιάξουμε μελέτες, προσπαθούμε αυτόματα το εύκαιρο και γρήγορο αποτέλεσμα.

• Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης της Χίου, αυτός πρέπει να είναι ολοκληρωμένος, να έχει βάθος χρόνου και να μην βλέπει κοντόφθαλμα.

• Για εμένα πρώτο και κύριο είναι η μελέτη ενός θέματος και μετά πρέπει να παίρνεις αξιούς ανθρώπους, οι οποίοι να γνωρίζουν τα πράγματα, να μην λέμε μόνο εμείς ό,τι θέλουμε αλλά να βρεις ανθρώπους που είναι γνώστες των πραγμάτων.

• Εξαιρετικός και αδικημένος νομίζω ότι ήταν σε επίπεδο βουλευτών ο Κωστής Μουσουρούλης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, είχε πολύ καλές γνώσεις και έχει εμπειρία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ένας άλλος, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, κοντά στους ανθρώπους, ήταν πολύ ήρεμη δύναμη, ο Γιάννης Κοσμιδής.

γνώρισα όμως, δηλαδή είχε προτάσεις, εμπνεύσεις και πράγματι μετά σαν βουλευτής ήταν το ίδιο και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευθύς, δεν μπορεί τη βροδιά.

— Από τους «αντιπάλους» κόμματα και λοιπά, ξεχώρισε κάτι;

— Να το σκεφτώ λίγο.

— Άμα σκεφτείς το χάσαμε το παιχνίδι αν υπήρχε θα σου έβγαине αυθόρμητα.

— Να πω την αλήθεια, κακά τα ψέματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Λαμπρινούδης έχει κάνει τόσα χρόνια στη Χίο, για να έχει κάνει τόσα χρόνια, τον είχε κρίνει η χιακή κοινωνία ίσως για κάποια αποτελεσματικότητα, αλλά εγώ κρατώ μερικά ερωτηματικά.



ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Βουρτσίζουμε τα δόντια μας με τη βρύση κλειστή, κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος